

## Gerrit van der Kaap en Geertje Kemper

*Albert van der Kaap*

Gerrit van der Kaap, zoon van Albert van der Kaap, en Geertje Kemper waren mijn ouders. Maar als het aan de, kerkelijke, omgeving van mijn moeder had gelegen was het nooit zo ver gekomen. Mijn moeder was namelijk gereformeerd en mijn vader hervormd. En in die tijd, eind van de jaren veertig, gold daarvoor het gezegde: Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen.

Gerrit was het oudste kind van Albert van der Kaap (zie artikel over hem). Hij werd geboren op 17 april 1925 in Nieuw-Amsterdam. In Ter Apel, waar hij op de fiets heen was gegaan, ontmoette hij Geertje Kemper. Zij kregen een relatie en Gerrit legde de weg Nieuw-Amsterdam- Laude (waar Geertje woonde) en terug onnoemelijk vaak af. Blijven slapen was er in die tijd niet bij. Ondanks het verzet van met name ouderlingen van de gereformeerde kerk van Geertje, trouwden zij op 18 oktober 1950 in het kerkje van Sellingen. Geen groot feest, maar slechts twee keer een uurtje gelegenheid tot feliciteren, op 18 oktober in Laude en de dag erna in Emmen.



Op 18 maart 1951, legden Gerrit en Geertje, bij dominee Hadders, openbare belijdenis af van hun geloof in de Nederlands Hervormde kerk in Emmen.

Gerrit woonde tot aan zijn trouwen aan de Weerdingerstraat 250 in Emmen. Hun eerste drie kinderen, Albert, Dick en Lidy<sup>1</sup>, zijn geboren aan de Dordsestraat 238, Anja op De Buzen 2 (geboren in het ziekenhuis) en Carry ten slotte op de Warmeerweg 50 in Emmen.

Gerrit ging na een paar jaar Mulo werken als bediende in de kruidenierszaak van Arie Klein en vervolgens bij Jeuring, beide in Emmen.

---

<sup>1</sup> Lidy is op 8 februari 2024 overleden in Duiven.



*Het rechterpand was het 'grutterswinkeltje' van Arie Klein, die tijdens de oorlog wethouder van sociale zaken in Emmen was. De winkel was gevestigd aan de Wilhelminastraat. Het linker pand was de boekhandel van Franciscus Tabois.*

Op 4 juni 1945, de oorlog was nog maar net afgelopen, nam hij dienst in het leger. Hij kwam op in Zuidlaren bij het eerste regiment van de infanterie, 11e Bataljon. Hij zwaaide in Bloemendaal af als sergeant op 1 oktober 1946.



*Sergeant Gerrit van der Kaap (midden)*



*Gerrit van der Kaap.*



*Gerrit en Geertje.*

In 1947 werkte hij bij kruidenier Prinsen in Erica. Voor hun trouwen opende Gerrit in 1950 een kruidenierswinkeltje aan de Noorderstraat in Emmen in een pand van Bakker, de schoonvader van Kobus Ziengs die hier een schoenenwinkeltje had. Niet lang daarna, in 1951, opende hij een

kruidenierszaak aan de Dordsestraat 238. De ouders van Gerrit hebben hier ook nog drie jaar gewoond, toen hun huis aan de Weerdingerstraat werd verkocht.



*Gerrit van der Kaap met Riek, Geertje en Tineke Wilts (tweede helft van de jaren veertig). De foto is genomen in Utrecht (Oud-Zuilen) waar Gerrit en Geertje logeerden.*



*Geertje Kemper met Riek, Geertje en Tineke Wilts (tweede helft van de jaren veertig). De foto is genomen in Utrecht (Oud-Zuilen) waar Gerrit en Geertje logeerden.*



*Gerrit en Geertje met Tineke op de Loosdrechtse plassen in de tweede helft van de jaren veertig.*

Bij de opening was Annie van der Kaap, de zus van Gerrit, een Verkade meisje.

<p>VOOR DE WARME DAGEN hebben wij voor U:</p> <p><b>BIER</b> <b>LIMONADE</b> <b>RANJA</b> enz.</p> <p><b>Gerrit van der Kaap</b> Dordsestraat 238 — EMMEN</p>	<p>OOK VOOR U het adres voor</p> <p><b>LEVENS MIDDELEN</b> Specialiteit in <b>FIJNE VLEESWAREN</b> Gesneden - desgewenst <b>GERASPTE KAAS</b></p> <p><b>Gerrit van der Kaap</b> Dordsestraat 238 — EMMEN</p>
---	--

*Emmer-Courant. 11 juli 1951.*



*In dit pand aan de Noorderstraat had Gerrit een kruidenierswinkel.*

Na enige tijd ging Gerrit ook werken als magazijnmeester in het Diaconessenhuis in Emmen.



*Gerrit van der Kaap (rechts) bij de ingang van het magazijn van het diaconessen ziekenhuis in Emmen, waar zijn tante Griet, broer van zijn vader, als diacones werkzaam was.*



*Gerrit, begin jaren vijftig op wat, waarschijnlijk, een NSU 250 cc is achter zijn huis (en kruidenierswinkel) aan de Dordsestraat in Emmen.*



*Gerrit van der Kaap (rechts) met zijn broers Albert (links) en Joop.*



*Gerrit en Geertje bij hun 25-jarig huwelijk in 1975.*

Op 9 juni 1955 haalde hij in Emmen het zogenaamde Eenheidsdiploma Eerste Hulp bij Ongelukken. Vlak hiervoor, op 6 juni, was hij als E.H.B.O.'er aangesteld bij de Bescherming Bevolking (BB). Deze organisatie was in 1952 opgericht om de Nederlandse bevolking te beschermen in het geval van oorlog of wanneer zich andere rampen voordeden. Als noodwachter in de kring Drenthe 2 had hij de taak de gevolgen van mogelijke vijandelijke luchtaanvallen op het thuisfront zoveel mogelijk te beperken, waardoor in oorlogstijd het dagelijks leven zo normaal en zo goed mogelijk voortgang kan vinden.<sup>2</sup>

In 1956 ging de zaak aan de kant, verhuisde het gezin naar De Buzen 2 maar bleef Gerrit werken als magazijnmeester. Begin jaren zestig werd hij chef in de supermarkt van Tinus Omvlee.

---

<sup>2</sup> Samenvatting rechtspositie noodwachters, januari 1953.





*Gerrit van der Kaap als chef in de supermarkt van Antienus (Tinus) Omvlee (1920-2003). Omvlee opende deze winkel aan de Nijkampenweg in Emmen in 1958.*



*In het midden de supermarkt van Tinus Omvlee. Volgens mijn zus Anja kreeg mijn vader een Volkswagen mee om een weekje met het gezin met vakantie te gaan. Zie de foto op blz. 10.*



*Anja van der Kaap in de Buzen in Emmen.*

Op 21 oktober 1962 verhuisde het gezin naar de Warmeerweg 50, ook in Emmermeer, waar zij in 1966 88,15 gulden huur betaalden. Blijkbaar werd de huur door iemand opgehaald, want klachten inzake onderhoud konden aan hem of haar worden meegegeven.



*Flat aan de Warmeerweg. Het gezin van Gerrit woonde rechts onderaan (eerste en tweede verdieping). Zijn ouders woonden in het midden van de flat, ook op de begane grond en eerste verdieping.*



*Van links naar rechts Carry, Geertje, Anja, Alice Bakker. Boven Lidy en ?*



*Van links naar rechts Lidy, Geertje, Carry, Anja, ? en Alice Bakker.*

In 1967 werd hij slijter (Gall&Gall) en bleef dat tot aan zijn overlijden aan darmkanker in 1984.

#### *25-jarig huwelijksfeest*

Het 25-jarig huwelijksfeest van Gerrit en Geertje in 1955 werd gevierd met een etentje bij hote Ten-Cate in Noordbarge (Emmen).



*Hotel Ten-Cate en Gerrit en Geertje bij hun 25-jarig huwelijk in 1975.*

#### *Overlijden Gerrit van der Kaap*

Gerrit werd een paar dagen voor het huwelijk van zijn oudste zoon, Albert, in september 1982 opgenomen in het ziekenhuis, een paar dagen erna werd hij geopereerd. Zijn gezin kreeg te horen dat alle kankercellen waren weggehaald, alleen Dick kreeg te horen dat dat niet zo was, er waren uitzaaiingen naar de longen. Hem werd te verstaan gegeven dat hij dat bericht niet met de rest van de familie mocht delen. Uiteraard kon hij dit niet voor zich houden en deelde hij het met Albert. Een half jaar lang moesten zij beiden 'mooi weer spelen', totdat voor iedereen duidelijk werd dat Gerrit niet meer beter zou worden. Hij stierf op maandag 13 februari 1984. Op zijn rouwkaart stond: 'Wie anderen wil bemoedigen moet ook zelf moedig zijn.'



*Gerrit en Geertje woonden in de flat in het midden (Statenweg). Na de dood van Gerrit verhuisde Geertje naar de flat aan de overkant (Holtlaan), waar zij, tot haar dood, op de 8<sup>e</sup> verdieping woonde in het linker gedeelte. Op de rechter foto staat Lev (19 mei 2023).*



*Graf van Gerrit van der Kaap en Geertje Kemper op het kerkhof aan de Wolfsbergenweg in Emmen.*

Onderstaande foto van de vijf kinderen van Gerrit en Geertje werd gemaakt tijdens het feest ter gelegenheid van het 50-jarig huwelijksfeest van Dick en Stieneke in Overloon, waar zij wonen. De kinderen staan van links naar rechts opleeftijd.

