

## Voorouders van Dietrich I (Fortunatus), graaf van Oldenburg

### Inhoud

Von Hohnstein.....	1
Emma van Waldeck-Pyrmont.....	3
Jutta von Bentheim en de graven van Holland .....	5
Oldenburg, Bentheim, Holland en Vlaanderen.....	8
Verwantschap met Europese koningshuizen .....	13
Habsburgers .....	16
De Byzantijnse connectie .....	18
De Russische connectie.....	22
Karel de Grote .....	30
Willem de Veroveraar .....	31
Vikingen.....	31

*Albert van der Kaap*

*In een ander artikel wordt beschreven hoe ik via een natuurlijke dochter van Tonnis Wulf van Dorgelo, zoon van Johann von Dorgelo en Fredeke von Bernefuor, afstam van Dietrich, graaf van Oldenburg. In dit artikel worden er diverse afstammingslijnen beschreven naar diverse Europese vorstenhuizen en wordt verhaald hoe de Russische tsaren, en het Engelse en Deense koningshuis afstammen van deze zelfde Dietrich I Fortunatus.*

### Von Hohnstein

Dietrich I (Fortunatus) van Oldenburg was de zoon van Christian van Oldenburg en Agnes van Hohnstein. De oudst bekende vertegenwoordiger van het huis Von Hohnstein was (Ad)Elger I, graaf van Ilfeld die leefde in het begin van de twaalfde eeuw. Hij was getrouwd met Bertrada.

Zoon (Ad)Elger II van Ilfeld was graaf van Ilfeld (1174–1188), graaf van Hohnstein (1182–1189) en stichter van het klooster Kloster Ilfeld (1189). Hij trouwde voor 1168 met Lutrudis, dochter van de burchtheer Heseke op de burcht Honstein.

Zoon (Ad)Elger III was graaf van Hohnstein (1191) liet de burcht Ilfeld afbreken om aan bouw materiaal voor het klooster te komen. Hij trouwde met Oda (van Maagdenburg?), dochter van burchtgraaf Burchard II (van Maagdenburg).

Zoon Dietrich I was graaf van Honstein en voogd van het klooster Homburg. Hij trouwde voor 1231 met Hedwig von Brehna, Gravin van Altenburg, dochter van Friedrich II von Brehna und Wettin en Judith von Ziegenhain.

Zoon Heinrich I was graaf van Graf von Honstein (1249), opvolger in Klettenberg (1253), Heer in Kirchberg und Ehrich (1259), in Greußen (1260). Hij werd door landgraaf Albrecht von Thüringen beleend met de burcht Spatenberg. Hij trouwde voor 1253 met Mechthild von Regenstein (begraven in de Barfüßerkirche in Erfurt, dochter van graaf Ulrich I von Regenstein en Mathilde?

Zoon Dietrich II was graaf von Honstein-Klettenberg, ridder (1275), heer van Arnsberg (1293), in Sondershausen (vor 1295), heer van Voigtstedt und Artern (1298), voogd van Dietenborn (1299), medeheer (met de graaf van Stolberg) van Roßla en Ufrungen (1303). Hij trouwde rond 1275 met Sophie von Anhalt-Bernburg, dochter van Bernhard I von Anhalt-Bernburg en prinses Sophie (Abelsdatter) van Denemarken.

Zoon Dietrich III was graaf van Honstein zu Klettenberg (1309). Samen met zijn broer de burcht Heringen (1327). Hij trouwde tussen 1305-1310 met Elisabeth von Waldeck (gestorven na 24 oktober 1371), dochter van graaf Otto I van Waldeck en Sophie van Hessen.



*Grafmonument van Otto I van Waldeck.*

Zoon Dietrich V was medeheer van Honstein (1329), heer van Heringen en Tonna (1332), graaf van Heringen, Bockstedt en Honstein (1372). Hij trouwde (1) voor 22 februari 1333 met Adelheid von Holstein, dochter van graaf Hendrik I van Holstein-Rendsburg. Hij trouwde (2) rond 1360 met Sophie von Braunschweig-Wolfenbüttel, dochter van hertog Magnus I van Braunschweig-Wolfenbüttel en Sophie van Brandenburg.

Dietrich en Sophie waren de ouders van Agnes, geboren rond 1360 en overleden op 1 september 1404. Zij trouwde in 1377 met graaf Christian V von Oldenburg-Welsburg, zoon van Konrad I. von Oldenburg (1300–1368) en Ingeborg von Holstein-Plön (1316–1343).

## Emma van Waldeck-Pyrmont

Emma van Waldeck-Pyrmont, de jonge vrouw van de Nederlandse koning Willem III en moeder van koningin Wilhelmina was, net als Agnes von Hohnstein, de vrouw van mijn voorvader Christian V van Oldenburg, een nazaat van Otto I van Waldeck.



*Emma van Waldeck-Pyrmont.*



## Jutta von Bentheim en de graven van Holland

De kans is groot dat iemand met een graaf als voorvader, onder diens voorouders personen uit zeer veel Europese vorstenhuizen zal aantreffen. Dat geldt voor de voorouders van Dietrich I, graaf van Oldenburg.

### **Boudewijn I, graaf van Bentheim en burggraaf van Utrecht**

Zo is er een link met de graven van Holland. De betovergrootvader van Dietrich was Christian van Oldenburg. Hij leefde in de dertiende eeuw en was getrouwd met Jutta von Bentheim. Haar grootvader, Boudewijn I, graaf van Bentheim en burggraaf van Utrecht nam tijdens de vijfde kruistocht (1217-1219) deel aan de verovering van Damiate. Na het overlijden van graaf Willem I van Holland in 1222 was hij enige maanden regent voor diens minderjarige zoon, Floris IV.

Op 28 juli 1227 nam hij aan de zijde van de bisschop van Utrecht deel aan de slag bij Ane, waar hij gevangen werd genomen. Er werd nabij het buurtschap Ane slag geleverd door bisschop Otto II van Utrecht - ook wel Otto van Lippe genoemd, de wettige landsheer van Drenthe - en een groep Drenten onder leiding van Rudolf II van Coevorden (1192-1230). De Drenten lokten het bisschoppelijke leger in een moeras en wonnen de slag. De Drenten kregen Otto II levend te pakken. Ze sneden zijn tonsuur (kruin, d.w.z. de bovenkant van het hoofd) met huid en al af, en hakten met bijlen en zwaarden op Otto II in. Toen Otto dood was, dat duurde vermoedelijk niet zo heel lang, gooiden ze zijn lichaam in de moerassen bij Ane, waar het wegzonk. Deze veldslag wordt ook wel de 'Guldensporenslag van de Lage Landen' genoemd. Het gezag van de Utrechtse bisschop over het Drentse gebied bleef in de jaren na de Slag bij Ane ernstig verstoord.<sup>1</sup> De Slag bij Ane is beschreven in slechts één contemporaine bron, de zogenoemde Narracio (1232). De schrijver van deze tekst is niet bekend, maar hij was duidelijk op de hand van bisschop Otto II. Zo schreef hij over Rudolfs troepen als 'de Drentse onmenssen' en 'de vijand', terwijl de bisschop en zijn mannen volgens de bronmaker de 'martelaarsdood' stierven.

### **Dirk V, graaf van Friesland**

Dirk V (1054 - 17 juli 1091) was een Friese graaf (comes Fresonum) die het bewind voerde over de gebieden die later bekend zouden worden als het graafschap Holland. Hij was de zoon van Floris I en Geertruida van Saksen.

Floris sneuvelde in 1061 in de oorlog met de bisschop van Utrecht. Dirk was toen minderjarig en zijn moeder trad op als regentes. Bisschop Willem I van Utrecht maakte van deze situatie gebruik om het Rijnland en het Kennemerland te annexeren. Deze annexatie werd formeel bevestigd door keizerin Agnes van Poitou (1024-1077), de regentes van Duitsland.

Van Dirks graafschap bleven alleen de noordelijkste en zuidelijkste gebieden over. Zijn moeder beseftte dat Dirk een sterke bondgenoot nodig had en ze trouwde in 1063 met Robrecht I van Vlaanderen, de broer van graaf Boudewijn VI van Vlaanderen. Die gaf zijn aanspraken in Vlaanderen op (ten gunste van zijn neef Arnulf III van Vlaanderen) en wijdde zich aan zijn Friese belangen.

---

<sup>1</sup> Historiek, <https://bit.ly/34ogfHJ>.

Daaraan ontleent hij in Vlaanderen zijn bijnaam "de Fries". Dirk ontving Vlaanderen ten oosten van de Schelde en de eilanden ten westen van de Schelde (o.a. Walcheren), als apanage.

Robrecht en Boudewijn wisten het Rijnland en Kennemerland weer terug te veroveren, maar de keizer gaf hertog Godfried III van Lotharingen van Neder-Lotharingen opdracht om de bisschop te verdedigen. Godfried werd op 26 februari 1076 vermoord in Delft of Vlaardingen. Volgens de overlevering werd hij toen hij zijn behoefte deed, van onderen dodelijk verwond. Toen bisschop Willem een paar maanden later ook overleed, verzamelde Dirk een Vlaams leger en probeerde hij opnieuw zijn graafschap te heroveren. De nieuwe bisschop Koenraad verschanste zich in het kasteel van IJsselmonde. De gevechten werden beslist doordat Dirk het kasteel kon veroveren.

Koenraad sloot vrede en gaf daarbij het Rijnland en Kennemerland terug aan Dirk. In de Investituurstrijd koos hij de kant van de paus en hij werd begraven in de abdij van Egmond.

Dirk is vermoedelijk getrouwd met Othelhildis van Saksen (ca. 1065 - 18 november 1120), maar hier kan ook sprake zijn van een verwarring met zijn grootvader.

### **Dirk VI, graaf van Holland**

De grootvader van Boudewijn was Dirk VI, graaf van Holland. Hij was een kleinzoon van Dirk V. Hij trouwde met Sophie van Rheineck, dochter van Otto van Rheineck en Geertruid van Northeim. Door dit huwelijk kwam het graafschap Bentheim in handen van de graven van Holland. In 1138 ondernam Dirk VI samen met zijn vrouw een pelgrimstocht naar Jeruzalem. Op de terugreis bezocht hij Paus Innocentius II, waarbij hij de abdij van Egmond en de door zijn moeder gestichte abdij van Rijnsburg aan hem opdroeg. Sophia stierf in 1176 tijdens een bedevaart in Jeruzalem.

#### **Kasteel Bentheim**

In het jaar 1116 nam hertog (en keizer van het HRR) Lotharius von Süpplinburg kasteel Bentheim in en brandschatte het. Waarschijnlijk vond hierbij de laatste van de Northeimse graven, Otto de Jongere, de dood. De verwoeste burcht werd al snel weer opgebouwd en kwam in het bezit van Lothars zwager, Otto von Salm-Rheineck.

In 1146 ontstond er een gewapend conflict tussen Otto von Rheineck en de bisschop van Utrecht over eigendomsrechten in Twente. Gedurende deze onenigheid kwam het tot een veldslag, Otto werd met zijn ridders bij Ootmarsum verslagen en als gevangene naar Utrecht gebracht. Na korte tijd kwam hij weer vrij, maar hij moest accepteren dat zijn kasteel tot aan 1190 in leen aan het bisdom van Utrecht werd gegeven.

Het hoofdgebouw van het kasteel en kapel eiste de bisschop voor zichzelf op. Twee jaar later raakte Otto opnieuw verstrikt in conflicten, ditmaal vanwege zijn bezittingen aan de Middenrijn. Hierbij werd zijn enige zoon en erfgenaam als gevangene door Hermann von Staleck vermoord. Via de erfenis van Otto's dochter, Sophie von Rheineck, kwam het kasteel en heerlijkheid Bentheim in het bezit van de graven van Holland (Dirk VI). De zijlijn van dit geslacht (in onze stamboom) vernoemde zich voortaan naar het kasteel Bentheim.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Kasteel Bentheim, <https://bit.ly/3ncxafj>.





De vader van Dirk VI, Floris II, bijgenaamd de Vette of de Grote, was de eerste Friese graaf die zich graaf van Holland ging noemen ("Florentius comes de Hollant"). Zijn voorouders, Dirk V, Floris I, Dirk III (bijgenaamd Hierosolymita= De Jeruzalemganger), Arnulf II (van Gent), Dirk II, Dirk I en Gerolf de Frise, noemden zich namelijk graaf van Friesland, comes Fresonum. Zij heersten over het kustgebied tussen de Oosterschelde en het Vlie en dat bestond uit de gouwen Masaland, Kinhem en Texla. Het formele leenschap van dat gebied berustte bij de bisschop van Utrecht.

Bij Gerolf stopt de lijn, want zijn voorouders zijn niet met zekerheid bekend. Er zijn hypothesen dat hij een nazaat is van de Friese koning Radboud, maar mogelijk is hij ook verwant aan de Immedingen. De Immedingen waren een adellijk geslacht uit Saksen, dat afstamde van de Saksische hertog Widukind.

De beroemde Hollandse graaf Floris V (der Keerlen Gods) is een afstammeling van Floris III, de broer van Otto I von Rheineck.

## Dirk III



*Reconstructietekening door Ulco Glimmerveen van Vlaardingen anno 1018 naar de laatste inzichten. De terp = de burcht van graaf Dirk III.*

## Oldenburg, Bentheim, Holland en Vlaanderen

*Als je eenmaal hebt vastgesteld dat Dietrich I (Fortunatus), graaf van Oldenburg, een voorouder is, zij het tot tweemaal toe via natuurlijke kinderen, dan weet je dat de kans groot is dat ook zijn voorouders van adel waren. Dat bleek, er lopen lijnen naar zeer veel grafelijke, hertogelijke en koninklijke hoven in heel Europa. Een van die lijnen loopt via Jutta van Bentheim naar de graven van Holland en naar Boudewijn van Vlaanderen, de hoofdpersoon in dit hoofdstuk.*

Met Dietrich I zijn we terechtgekomen in de vijftiende eeuw. Zijn betovergrootvader, Christian III, (dertiende eeuw) trouwde met Jutta van Bentheim. Via Otto II, Boudewijn I, Otto I komen we bij Sophie van Rheineck Bentheim. Zij trouwde rond 1125 met graaf Dirk VI van Holland, met wie zij 1138 op pelgrimstocht naar Jeruzalem ging. Op de terugweg bezochten zij de paus in Rome. Als weduwe (Dirk stierf in 1157) bezocht ze Santiago de Compostella. Daarna bezocht ze nog tweemaal Jeruzalem (1173) en (1176). Tijdens dat laatste bezoek overleed ze in het Mariahospitaal van de Duitse Orde en werd ze in Jeruzalem begraven.

### Dirk VI

Dirk VI werd door zijn huwelijk graaf van Bentheim, zijn broer werd graaf van Holland. Via Floris II, Dirk V, Floris I, Dirk III, Arnulf van Gent (de Heilige), komen we vervolgens uit bij Dirk II. We zitten dan inmiddels al in de tiende eeuw.

**Graven van Friesland en Holland**



De vader van Dirk VI, Floris II, bijgenaamd de Vette of de Dikke, was de eerste Friese graaf die zich graaf van Holland noemde ("Florentius comes de Hollant"). Zijn voorouders, Dirk V, Floris I, Dirk III (bijgenaamd Hierosolymita= De Jeruzalemganger), Arnulf II (van Gent), Dirk II, Dirk I en Gerolf de Frise, noemden zich namelijk graaf van Friesland, comes Fresonum. Zij heersten over het kustgebied tussen de Oosterschelde en het Vlie, dat bestond uit de gouwen Masaland, Kinhem en Texla. Het formele leenschap van dat gebied berustte bij de bisschop van Utrecht.

### Dirk II

Dirk II (tweede helft tiende eeuw) trouwde met Hildegard van Vlaanderen. Zij was de kleindochter van Boudewijn II van Vlaanderen en Ælfhryth (Aelfrud of Elfrida) van Wessex, dochter van Alfred de Grote, koning van Engeland. De ouders van Boudewijn II waren Boudewijn I en Judith van West-Francië (dochter van Karel II de Kale en Ermentrudis van Orléans. De vader van Karel was Lodewijk de Vrome, zijn opa Karel de Grote).



*Lodewijk de Vrome.*

### Boudewijn I van Vlaanderen

Over de herkomst en afkomst van Boudewijn I is weinig bekend. Vermoedelijk kwam hij uit de streek van Laon en was hij de zoon van een zekere Audacer. Meer nog dan vanwege het feit dat hij de grondlegger en eerste graaf van het graafschap Vlaanderen was, is hij bekend geworden door zijn schaking, met kerstmis 861, van Judith van West-Francië. Hoewel Judith toen pas 17 jaar was, was ze al twee keer weduwe: zowel van koning Æthelwulf van Wessex als van diens zoon koning Æthelbald. Haar vader wilde haar graag een derde keer gunstig uithuwelijken, maar ze vluchtte met Boudewijn.



*Boudewijn I afgebeeld in de Flandria illustrata uit 1641.*

Het stel werd daarbij geholpen door Judiths broer Lodewijk de Stamelaar, die steeds in conflict was met zijn vader. Sterker nog, Lodewijk had beiden met elkaar in contact gebracht. Toen Lodewijk Judith, die in een klooster in Senlis zat, opzocht, nam hij Boudewijn mee. Een huwelijk zou voor beiden gunstig zijn, Judith kreeg de kans om aan het kloosterleven te ontsnappen, terwijl Boudewijn lid werd van de Karolingische dynastie.



*Boudewijn I met de IJzeren arm en Judith van West-Francia, thans bewaard in het Grootseminarie van Brugge.*

Boudewijn en Judith vluchtten naar het noorden. Maar Karel de Kale stuurde brieven aan Rorik van Dorestad en bisschop Hunger van Utrecht dat zij de vluchtelingen geen onderdak mochten geven. Karel liet het paar zelfs door bisschoppen excommuniceren. Boudewijn en Judith reisden daarop via Lotharingen naar Rome en bepleitten hun zaak bij paus Nicolaas I, waarop de excommunicatie door de paus ongedaan werd gemaakt. Twee jaar lang schreef paus Nicolaas brieven naar de woedende vader, Karel de Kale, waarin hij voor verzoening pleitte. Op 13 december 863 volgde het officiële huwelijk te Auxerre met de uiteindelijke toestemming van Karel, alhoewel hij niet bij het huwelijk aanwezig was. Het verhaal gaat dat Boudewijn ermee gedreigd heeft met de Noormannen samen te heulen indien hij niet met Judith zou mogen trouwen.



*Karel de Kale.*

Als onderdeel van de verzoening kreeg Boudewijn het bestuur over de pagus Flandrensis, het gebied rond Torhout, Gistel, Oudenburg en Brugge. Dit was in de ogen van Karel waarschijnlijk een onbetekenende functie: Vlaanderen lag in een uithoek van zijn koninkrijk en werd geteisterd door de Vikingen. Boudewijn bleek echter een succesvol bestuurder. Hij wist de invallen van de Vikingen te stoppen en bouwde daarvoor versterkingen in Arras, Gent en Brugge. In Brugge bouwde hij een kerk die aan Donatianus van Reims werd gewijd en gaf relieken van de heilige aan de kerk. In Veurne stichtte hij een Benedictijnerklooster, waaraan hij relieken van heilige Walburgis schonk. In 870 werd zijn bezit uitgebreid en was hij heer van geheel Vlaanderen en Ternois. Hetzelfde jaar werd hij lekenabt van de Sint-Pietersabdij in Gent.

### **De legende van de Brugse Beer**

De legende wil dat Boudewijn en Judith, op de terugweg uit het klooster van Senlis, in de bossen even buiten Brugge worden aangevallen door een reusachtige beer, die wit was van de sneeuw. Boudewijn “den ijzeren”, zo genoemd omdat hij goed met wapens kon omgaan, geraakte in een hevig gevecht gewikkeld met de beer. Naarmate Boudewijn zijn aanvallen verdapperde, nam de woede van de beer toe. Niemand durfde nog dichterbij te komen om de nieuwe leenheer te helpen. Plots stelde de beer zich op zijn achterste poten en ging met zijn rug tegen een boom staan om zo meer kracht te zetten voor een nieuwe aanval. Tezelfdertijd sprong Boudewijn vooruit en doorboorde de beer met

zijn lans. De stoot was zo hevig dat de lans zich vastzette in de boom. Na een laatste stuiptrekking stierf de beer.

Eenmaal terug in Brugge, deed het verhaal van het heldhaftig gedrag van de nieuwe leenheer in minder dan geen tijd de ronde. Toen zijn aanstelling als nieuwe leenheer gevierd werd, schonk de stad Brugge aan Boudewijn “de ijzeren” een gebeeldhouwde, rechtopstaande beer, die sindsdien het bekende zinnebeeld is geworden van de grafelijke stad.

Vandaag is in de gevel van de Poortersloge aan het Jan van Eyckplein in Brugge nog een beeldje van een rechtopstaande, schilddragende beer te zien. De beer die een schild vasthoudt, verscheen echter pas in 1304, dus het gaat niet om hetzelfde beeldje als het geschenk aan Boudewijn.



## Verwantschap met Europese koningshuizen

Dietrich I (Fortunatus), graaf van Oldenburg, staat aan het begin van een lijn die niet alleen, via natuurlijke dochter Mette von Wunsflete, leidt naar mezelf en mijn (klein)kinderen, maar via haar halfbroer, Christian I, ook naar het Engelse en Deense koningshuis en Nicolaas II, de laatste Russische tsaar.

### Verwantschap met het Engelse koningshuis

Dietrich I, graaf van Oldenburg, was de edelvader van de Britse prins Charles en mijn edelovergrootvader.



### Verwantschap van het Engelse koningshuis met de familie Oranje-Nassau

De vrouw van koning George V van Engeland, Victoria May was de dochter van Frans von Teck en Mary Adelaide van Cambridge. De vader van Franz was Alexander van Würtemberg, getrouwd met Claudine, gravin van Rhédy von Kis-Rhède. Alexander was de zoon van Ludwig van Würtemberg en Henriëtte van Nassau-Weilburg. Henriëtte was een dochter van Karl Christian van Nassau-Weilburg en Wilhelmina Carolina van Oranje-Nassau. Wilhelmina Carolina was een dochter van Willem IV (zoon van Johan Willem Friso) en Anna van Hannover (dochter van de Engelse koning George II).

### Verwantschap met het Deense koningshuis

Dietrich I was ook de stamoudbetovergrootvader van koningin Margarethe II van Denemarken.



Er is, een eind verderop in de lijn nog een familierelatie tussen het Deense en het Engels vorstenhuis. De overgrootvader van de huidige koningin, Margarethe II, van Denemarken en de betovergrootmoeder van kroonprins Charles van Engeland waren broer en zus.



#### Verwantschap van het Deense koningshuis met de familie Oranje-Nassau

De vrouw van Frederik VIII van Denemarken, Louise van Zweden, was een dochter van Karel XV van Zweden en de Nederlandse prinses Louise. Louise was een dochter van Willem Frederik Karel (Frits), prins der Nederlanden, die op zijn beurt een zoon was van koning Willem I.

## Verwantschap met de Russische tsaren

Dietrich I was ook de stamoudbetovergootvader van de laatste Russische tsaar, Nicolaas II.



## Habsburgers

Via allerlei slingerroutes door mijn voorouders ben ik een afstammeling van de eerste Habsburger van wie archiefstukken bewaard zijn gebleven, Radboud (ca 1085-1045). Deze Radboud trouwde met Ita Ilda) von Lotharingen en stichtte in 1027 in Muri, in het Zwitserse Aargau, een Benedictijnerklooster, waar eeuwenlang familieleden werden begraven.



*Klooster Muri.*

Gedurende meer dan honderd jaar was Muri een dubbelklooster voor nonnen en monniken, tot zich, aan het begin van de 13e eeuw, het nonnenklooster naar het klooster Hermetschwil afsplitste. De abdij verkreeg landgoederen en rechten in de huidige kantons Aargau, Luzern, Thurgau en Zürich. Na de verovering van Aargau in 1415 loste het Eedgenootschap de Habsburgers af als beschermheren.

Op ongeveer 30 kilometer van Muri liet Radboud een kasteel bouwen dat de Habsburg (Habichburg) werd genoemd. De naam betekent vermoedelijk *kasteel bij de doorwaadbare plaats*, maar vaker wordt de naam vertaald als *kasteel van de havik*.



*De Habichsburg.*



## De Byzantijnse connectie

### Van Oldenburg naar Scandinavië

Gerhard II von Holstein-Plön (1254-28-10-1312), bijgenaamd de Blinde, was de overgrootvader van Christian V van Oldenburg van moederskant. Hij trouwde op 12 december 1275 met de Zweedse prinses Ingeborg van Zweden (ca 1262-<1293). Haar vader was Waldemar Birgersson (1239-26 december 1302) was koning van Zweden tussen 1250-1275. Hij trouwde met Sophia van Denemarken (1241-1286), een gearrangeerd huwelijk als deel van de vredespolitiek tussen Denemarken en Zweden. In de kronieken van haar tijd wordt Sophia beschreven als een politiek geïnteresseerde, trotse schoonheid met een scherpe tong en interesse in schaken.



Zegel van Gerhard II. Tekst: S(IGILLUM)\*GERARDI\*COMITIS\*HOLTSAE\*ET\*IN\*SCHOWENBURCH (Zegel Gerhards Graf von Holstein und in Schauenburg).

### Van Denemarken via Saksen naar Oostenrijk

De moeder en grootvader van Sophia kwamen uit Saksen. Albrecht I, haar grootvader, was getrouwd met Agnes van Oostenrijk (1206 - 1226).

Agnes was de dochter van Leopold VI, de Glorierijke, van Oostenrijk, die werd geboren in 1176 en op 28 juli 1230 stierf in San Germano (Montecassino). Hij trouwde met de Byzantijnse prinses Theodora Angelina.

Leopold was hertog van Oostenrijk en Stiermarken. Hij bestreed de Katharen tijdens de Albigenzische kruistochten en nam deel aan de vijfde kruistocht. In 1230 organiseerde hij in San Germano een vredesbespreking tussen paus Gregorius IX en keizer Frederik II (kleinzoon van Frederik Barbarossa).

De vader van Leopold VI, Leopold V, ook wel Leopold de Deugdzaame genoemd, (ca 1157 - 31 december 1194 Graz), trouwde met Pinksteren in 1174 met Helena van Hongarije, dochter van koning Geza II en Euphrosyne van Kiev. Hij was hertog van Oostenrijk en later ook van Stiermarken.

Leopold V nam deel aan de derde kruistocht en aan het beleg van Akko in 1191. Toen de aanvoerder van de Duitse troepen, hertog Frederik VI van Zwaben, was overleden, werd Leopold benoemd tot de nieuwe aanvoerder. Naar verluidt was zijn witte tuniek na de strijd vol met bloed. Toen hij zijn riem afdeed, zou er op die plaats een witte streep zichtbaar geweest zijn. Hij kreeg toestemming van keizer Hendrik VI om deze kleuren te gebruiken op zijn banier. Deze banier was de voorloper van de huidige vlag van Oostenrijk.



Leopold was ook verantwoordelijk voor de gevangenneming van koning Richard van Engeland. Deze werd, op de terugtocht van de derde kruistocht in Wenen gearresteerd en opgesloten in het kasteel van Dürnstein. In april 1193 moest hij op verdenking van de moord op Koenraad verschijnen voor keizer Hendrik VI. Nadat Engeland 35.000 kilogram zilver als losgeld had betaald, werd Richard eind 1193 vrijgelaten en mocht hij terugkeren naar Engeland. Leopold zou dit losgeld gebruiken om stadsmuren rond Wenen te bouwen, steden op te richten en een munt op te richten. Wegens het gevangennemen van Richard, werd hij echter geëxcommuniceerd door paus Celestinus III, die Richard beschouwde als een trouwe kruisvaarder.

Nadat Leopold door de paus absolutie kreeg, plande hij een nieuwe kruistocht, maar daar kwam het niet meer van. Tijdens een riddertoernooi in Graz werd Leopolds voet geplet toen zijn paard op hem viel. Zijn voet moest geamputeerd worden, maar de wonde werd slecht verzorgd en Leopold kreeg gangreen. Nadat hij door bisschop Adalbert van Salzburg de laatste sacramenten had ontvangen, bezweek hij, op 31 december 1194, aan de ziekte. Hij werd begraven in de abdij Stift Heiligenkreuz.<sup>4</sup>

### Van Oostenrijk naar Byzantium

De vader van Leopold V, Heinrich II Jasomirgott, trouwde in 1148 met Theodora Komnena, een nicht van de Byzantijnse keizer Manuel I Komnenos. Zij werd geboren rond 1134 in Constantinopel en stierf op 2 januari 1184 in Wenen.

Theodora was een telg uit het geslacht van de Komnenen die tussen 1057-1185 zes keizers van Byzantium leverden en van 1204-1461 23 heersers van het keizerrijk Trapezunt.



Rechts Theodora. Uit *Babenberger-Stammbaum*, Stift Klosterneuburg.

<sup>4</sup> Wikipedia, <https://bit.ly/2Gx3U2i>.

Theodora was de dochter van de Sebastokrator (keizerlijke hof-titel in Byzantium) Andronikos Komnenos (ca 1108-1142), de zoon van keizer Johannes II en Pirooska (Irene) van Hongarije (huwelijk in 1104).



Links Johannes II, rechts Pirooska op een mozaïek in de Hagia Sophia. In het midden Maria met kind.

De vader van Johannes II was Alexios I Komnenos (1057-15 augustus 1118) die van 1081-1118 keizer van Byzantium was. Hij was een uitstekend politicus en diplomaat en werd keizer van een bankroet en wanhopig land. Hij trouwde in 1081 met Irene Doukas, een verzoeningshuwelijk tussen leden van de families Doukas en Komnenen.



*Alexios I Komnenos.*



Alexios was de zoon van een Domesticos van de Scholae Palatinae, Johannes Komnenos (ca 1015-12-07-1067 in Constantinopel) en Anna Dalassene. Johannes werd na de dood van zijn vader Manuel Erotikos Komnenos (geboren ergens in de periode 955-960) in het Studionklooster in Constantinopel opgevoed.



*Studionklooster.*

Van Manuel Erotikos Komnenos zijn geen voorouders bekend.

## De Russische connectie

Als dochter van een Russische moeder zal het Lev deugd doen dat er ook verschillende lijnen lopen van hem naar Wladimir de Heilige van Kiev. In eerste instantie gaat de lijn van Lev via zijn overgrootmoeder Geertje Kemper via een natuurlijke (bastaard)dochter van Tonnies Wulf von Dorgelo, Magdalena Dorothea Dorgelo naar Mette von Wunsflete, een natuurlijke dochter van Dietrich Fortunatus, graaf van Oldenburg.





### Van Christian V von Oldenburg naar Wladimir de Heilige

Van diens vader Christian V von Oldenburg loopt er een lijn naar het Engelse en Deense koningshuis en naar Nicolaas II, de laatste tsaar van Rusland en dus ook naar Lev.

Zoon Dietrich I van Christian en Agnes, was een van de maximaal 32.768 stamoudbetovergootvaders van de laatste Russische tsaar, Nicolaas II, die behoorde tot het huis Romanov, dat ongeveer 300 jaar over Rusland heeft geregeerd. De eerste Romanov was Michaël I Fjodorovitsj Romanov (Moskou, 12 juli 1596 – aldaar, 13 juli 1645). De familie Romanov stierf met de dood van Elisabeth I (1741-1762) uit in mannelijke lijn, waarna een familielijn in vrouwelijke lijn verder regeerde onder de naam Romanov-Holstein-Gottorp. Peter III, nicht van Elisabeth, en zoon van Karel Frederik van Holstein-Gottorp, werd in 1762 uitgeroepen tot de nieuwe Russische Tsaar. Karel Frederik was getrouwd met Anna Petrovna, dochter van Peter de Grote.





## Vladimir de Heilige



Zowel via Christian V van Oldenburg als van diens vrouw Agnes von Honstein-Heringen lopen er een of meer lijnen naar Vladimir de Heilige. Hij was een kleinzoon van de Heilige Olga en werd na zijn dood vereerd als de bekeerder van Rusland. De naam "Vladimir" betekent in het moderne Russisch "heerser van de wereld", maar in werkelijkheid is de naam de Slavische versie van het Oudnoordse "Waldemar", wat "beroemd door macht" betekent.

Wladimir liet zich in 988 in Chersonesos dopen. Volgens de overlevering kreeg hij daarbij zijn gezichtsvermogen terug, dat hij door een oogziekte tijdelijk verloren had. Vanaf de Krim kwam hij met zijn nieuwe bruid naar Kiev terug. Deze vorm van bekering sprak veel meer tot de verbeelding van de Kievse bevolking dan een bekering door een gewone priester in Kiev.

Hij stierf op 15 juli 1015 in Berestovo.

### Wie was de moeder van Jaroslaw?

Wladimir trouwde rond 977 met Rogneda van Polotsk met wie hij verschillende kinderen kreeg, o.a. Jaroslaw. In 988 trouwde hij met de Byzantijnse prinses Anna, van wie geen kinderen bekend zijn. Maar klopt dit wel, is Rogneda wel de moeder van Jaroslaw?

Tegenwoordig wordt er namelijk ook wel geopperd dat hij de zoon van Anna van Byzantium was. De monnik Nestor die een aanhanger was van de theorie dat de vorsten van Kiev van Noordse (Zweedse) afkomst waren, leek zo veel mogelijk de relaties tussen Kiev en Byzantium te willen

bagataliseren. Hij zou daarom in zijn kroniek Jaroslav 10 jaar ouder gemaakt hebben dan hij was, zodat hij kon worden gezien als een zoon van Rogneda, die van Zweedse afkomst was. Door hem 10 jaar ouder te maken, kon en passant ook worden verklaard waarom een jongere zoon de troon besteeg.

Recent onderzoek van de overblijfselen van Jaroslav heeft bewezen dat hij inderdaad rond 988-990 geboren is en niet rond 978. Overigens spreekt Nestor zichzelf regelmatig tegen over de leeftijd van Jaroslav. Enkele malen duidt hij het geboortjaar van Jaroslav zelf op 988. Jaroslav kan dus net voor of net na de scheiding van Rogneda geboren zijn. Een aanwijzing voor zijn Byzantijnse afkomst kan zijn dat de zonen van Jaroslav allemaal Slavische namen hebben en zijn dochters allemaal Griekse namen die in het Byzantijnse keizershuis voorkomen zoals Anna, Anastasia, Elisabeth en mogelijk Agatha. Anna zou dan mogelijk naar haar grootmoeder vernoemd zijn. Harde bewijzen zijn er echter niet, dus deze mogelijkheid blijft speculatief. Jaroslav zou ook de zoon van een bijvrouw kunnen zijn.

## De relatie tussen Agnes von Honstein-Heringen en Vladimir, de Heilige, van Kiev



### De relatie tussen Christian V van Oldenburg en Vladimir, de Heilige, van Kiev 1

Er loop, zoals hieronder te zien is, een kronkelige lijn van Christian V van Oldenburg naar Leopold V van Oostenrijk en zijn vrouw Helena van Hongarije. Over Leopold V kunt u meer lezen in het hoofdstuk over de Byzantijnse connectie.



De relatie tussen Christian V van Oldenburg en Vladimir, de Heilige, van Kiev 2





Van Christian V von Oldenburg naar Vladimir 3



## Karel de Grote

Spottend wordt vaak gezegd dat bijna iedereen in Europa van Karel de Grote afstamt. Wie zal het zeggen. In mijn stamboom zijn er verschillende lijnen waarlangs mijn voorouders teruggaan tot Karel de Grote. Vreemd is dat natuurlijk niet als je weet dat adellijk Europa, zeker in een wat verder verleden, gewoon was met elkaar te trouwen.

- Er loopt bijvoorbeeld een lijn van Dietrich I, via Christiaan V van Oldenburg, Jutta von Bentheim en haar voorouders naar Floris II van Holland en zijn voorouders en vervolgens via Arnulf II van Gent, die via zijn moeder Hildegard van Vlaanderen en verder in de lijn via Judith van West-Francië afstamt van Karel de Grote.
- Via de vader van graaf Dietrich I, Christian V van Oldenburg, Jutta von Bentheim en haar voorouder Sophie van Rheineck en haar vader, Otto I van Salm en de moeder van Siegfried van Luxemburg loopt er een lijn naar Karel de Kale, de kleinzoon van Karel de Grote. Tenminste als de oma van Siegfried inderdaad Irmentrud, de dochter van Lodewijk II de Stamelaar was. Kijk je op internet dan lijken alleen genealogen belangstelling te hebben voor deze Irmentrud.
- Ook is er een lijn via Agnes von Honstein- Heringen (de vrouw van Christian V van Oldenburg), via Johan I von Brandenburg (een voorouder van haar moeder), via Judith van Bohemen (betovergrootmoeder van Johan), via Irmtrud van Avalgau en Lodewijk II van West-Francië naar Karel de Grote. Maar ook hier geldt dat Irmentrud dan wel de dochter van Lodewijk II van West-Francië (de Stamelaar) moet zijn geweest.
- En dan ten slotte nog een lijn van Christian V van Oldenburg, Otto II van Bentheim (de vader van Jutta von Bentheim), Hendrik I van Cuyck en Boudewijn II van Boulogne, via graven van Vlaanderen en Judith van West-Francië en Karel de Kale naar Karel de Grote.

Stel dat het allemaal klopt, wat zegt het dan nog. Karel de Grote is dan mijn edelstamovergrootvader, waarvan er – althans in theorie - 67.108.864 zijn. Als ik dus al Karel de Grote DNA heb, dan slechts in een homeopathische verdunning.

## Willem de Veroveraar



Wie wil er nu geen nazaat zijn van Willem de Veroveraar, misschien wel de beroemdste 'Engelsman', die vanuit Normandië in 1066 Engeland veroverde.

Agnes van Honstein-Heringen, de vrouw van Christian V van Oldenburg loopt er een kronkellijn via Hendrik III van Brabant naar Stefanus (Etienne) van Blois. Diens grootvader van moederskant was de beroemde Willem de Veroveraar.

Willem de Veroveraar, getrouwd met Mathilde van Vlaanderen, werd door tijdgenoten Willem de Bastaard genoemd omdat hij een bastaardzoon was van Robert de Duivel en ene Herleva. Aangenomen wordt dat zij de dochter was van Fulbert, een leerlooier uit Falaise.

Robert de Duivel, hertog van Normandië, wilde haar als zijn minnares, maar Herleva zou te trots zijn geweest voor een heimelijke verhouding. Ze eiste door Robert als een echtgenote te worden behandeld. Zij hadden een niet-kerkelijk huwelijk volgens de "more Danico", het gewoonterecht van de Vikingen. Uit hun verhouding werd Willem de Veroveraar geboren. Herleva werd begraven in de abdij van Grestain.

Met Kerstmis 1066 werd Willem de Veroveraar in de Westminster Abbey tot koning van Engeland gekroond.

## Vikingen

Als het allemaal klopt, dan is ook de Vikingkoning Rollo een voorouder van mij. Hij trouwde twee keer met Poppa, mogelijk een dochter van Berengar van Bayeux. Willem van Normandië was hun zoon. Hij trouwde volgens de 'more danico' met Sprota, een Bretonse. De 'more danico' was het gewoonterecht van de Vikingen waardoor een man met meerdere vrouwen tegelijk getrouwd kon zijn, dit was dus geen kerkelijk huwelijk.

Hun zoon Richard zonder Vrees trouwde met Gunnora van Normandië. Uit dit huwelijk werd Richard II geboren, die met Judith van Bretagne trouwde. Willem de Veroveraar was de zoon van Robert de Duivel, zoon van Richard en Gunnora, en Herleva met wie hij volgens de 'more danico' getrouwd was.